

İçine ışıklar sakladığın sabahlar geldi canım  
Gün tüm ihtişamıyla uyanacak birazdan.  
Yasemen kokan avuçlarınla yıka yüzünü,  
Gönlünün kapısını arala ve bekle.  
En alıngan haliyle teninden vapurlar geçecek  
Ve ben açık bağrının içine sevgimi serpeceğim.  
Günaydın şuur altım, suskunluğumun mührünü kıran  
Yamaçlarımda mavim, ak sözlerle konuşan  
Bakışımı perdeleyen güneş, hissi senedim  
Çocukluğumun alnından öpen, evvelim, ebedim.  
İçimde insana, içimde zamana, içimde sızıma  
Doksan dokuz yarama sunulan deva günaydın.  
Günaydın yalnızlığımın ana dili, boynumun borcu  
Alnının aklığından ışıkları titreten, gülen yüzüm  
Düşlerimde doğurduğum aşk, iyimserlik ışığım  
Bir nehir gibi yatağımı dolduran, kıyasız gökyüzüm  
Benim olan bir gülümsemeyle güne uyanıyorsun  
Bitti denilen yerden yeniden başlıyor her şey.  
Kim bilir ne kadar güzelsindir dünden ve ben  
Elbette ki daha çok seviyorum seni geçmiş her günden...